

המלצת הצוות

ספרי ילדים

שר הילדים מאת לאה גולדברג

מאייר: ניב תשבי, הוצאת ספריית פועלים, 2016, 21 עמודים

ממליצה: מיכל קיבוניץ, ספריות פרדס חנה כרכור

מילותיה אף פעם אינן מחמיצות את מה שחשוב ורגיש באמת. וכך יוצא לו שר הילדים הנחבא בשעות היום אל מסע חלומות הילדים, ובידיו מראת קסמים: "בידיו ראי קטן, במשבצת פיז-ראי קסמים ישן נושן ויודע רז". ולא רק סיפורה המתוק המופז של לאה גולדברג נגלה לפנינו, וצירוי המרהיבים עוצרי הנשימה של ניב תשבי – מצויים לנו מול העיניים בכל תפארתם, מה שכה מרגש הן בחירת המילים של לאה גולדברג, מילים אחרות כבר לא תמיד שגורות, יתווספו לאוצר מילותיו של הפעוט, המאזין לעלילונת הברורה טהורה של שר הילדים – המגשים חלומות.



ספרי מבוגרים

הנביא מאת ג'ובראן חליל ג'בראן

מתרגמת: נוגה זאלוד, 1975, הוצאת תמוז

ממליצה: מיכל קיבוניץ, ספריות פרדס חנה כרכור

"...רק עת תתן מעצמך זוהי נתינת אמת..."

ואולי עכשיו בימי תשובה אלו (בין ראש השנה ליום הכיפורים) הכה מיוחדים ושבריריים, מלאי תקווה ורחמים, ימים בהם הנפש יכולה אולי להתבונן שבעתיים במה שבפנימיותה. זו הזדמנות מופלאה להתבונן, לקרוא ולהעמיק בספרו המופלא של ג'ובראן חליל ג'בראן - הנביא - "יודע לבך בלא קול את פשר היום והלילה/אך אונך כלה לשמוע את קול הלב היודע..."

הדפדוף בדפי הספר, מוביל אותנו לשיטוט בתוכנו אל: האהבה והנישואין, אל ההורות, הנתינה והידיעה, העבודה, השמחה והצער... ועוד ועוד ועוד... למלמל את מילותיו היפות של המשורר הנביא... החודרות את צפונות הנפש, המאירות את חיינו בתובנת ידיעותיו הנוקבת. "לו תתפלל גם עת שלמה שמחתך ומלאים חייך, כי מה היא תפילה? האינה התעלות נפשך אל מרחבי-יה?"



אלה תולדות מאת אלזה מורנטה

תרגום: עמנואל בארי, הוצאת - הקיבוץ המאוחד, 1995, 521 עמודים

ממליצה: מיכל קיבוניץ, ספריות פרדס חנה כרכור

ואם יש איזה כס מלכות - שם מונחים הספרים שהם... כמו שאומרים - הכי הכי מופלאים שיש, וודאי ביניהם גם מצוי הספר הזה - אלה תולדות, שיד הכותבת, או ליבה שייכים הרבה הרבה לאלוהי, לשפיות, ואולי גם לשיגעון בעל הניצוץ הזוהר, לחמלה, לטוהר, לכאב הנוקב ולאנושיות העמוקה הטהורה.

הספר הזה, שהתרחשותו במלחמת העולם השנייה חושף את סיפורה של אידה ובניה, לאורך המלחמה, לפנייה ואחריה. ספר עב כרס זה הוא גם שיר הלל לאיזו תקווה המצויה מתחת לעיי החורבות, לניצוץ האלוהי המצוי גם במחלה, לאנושיות המצויה בבעלי חיים, ובכלל לאומנות - לכתיבה המצליחה להפוך את הזוועה, את פיסות החיים המדממות ליצירה שאין כמוה.

